

i Gravenpolder 21/10/186

Beste Mhr Evans

Harstelijk dank voor uw mooi brief.
Mij vonden het fijn weer eens van jullie
te hooren. Mij hebben 2 Dankbetuigingen
ontvangen een van Montcomerici en ander
van Ijzenhouwer Am. Voor de hulpaankomst
Mij zijn buitengewoon gelukkig geweest op die
10 Feb 43. tegen Duitsers kwamen uitroeking
doen, zette een mitrailleur voor de deur
kwamen eerst in de woonkamer toen op zolder
in schuur, kippenhok, en varkenshok, en
eindelijk in het zomerhuis waar Frank op
het zolderij lag. 5 Duitsers stapten er
binnen. Er stond altijd een losse ladder
voor de Zolder. Doch die had ik voor dat ge,
val maar weggestopt. De Duitsers deden
geen moeite er een ladder voor te halen.
En dat was ons Geluk.

W. a. n.

Hij waren vanaf het hoofd van de Duitschers
tot het lichaam van Frank maar 10 c ell
verrijdert. Mijn vrouw was thuis, en zag de 5
Duitschers binnengaan. Ze zij mijn hart
draaide in mijn lichaam.

Honderde woningen zijn uitrokingen gedaan,
en daar karren en Bedden leeg gehaalt.
De Stoffen waren woest. En de Nederlanders
lachten. Opdat zij toch midden op den dag
surrenden de Duitschers was neergekomen. Er
wordt op 2. B. nog dikwijls over hem gesproken.
Wanneer komen jullie nu een naam ons toe?

Ik beloof dat Frank meer gastvrijheid zal genieten
dan 10 Feb 43.

Gaarne zouden we nog een foto van hem ontbrengen.
Zal elke Drukker de Groeten overbrengen! Wij wenschen
U behouding met Uur ziele, en hopen dat U eens
spoedig mag overkomen met Frank? Gij is toch
bij de R. C. F. Van met het Vliegtuig tot
vliegveld Orendrecht (N B) komen 40 K.M van ons
af.

Ik zal dan wel voor een auto, en een
die Engelsch spreekt zorgen.

Tot verriens in Holland
stele Groeten aan Frank.
En Hartelijke Groeten ook thans mijn
moeder en kinderen

J. Gonne - Gonne 1320
in Gravenpolder. (L) (Kedde)

Er is wel een Hollandsch soldaat, die den brief
in het Engelsch zal vertalen.

Waarbij nog een foto met 2 Dochteren.